

Jaargang 29 nr.15

25 april-10 mei	De meivakantie		Alle kinderen vrij
11 mei	Start		We gaan weer naar school!
21 mei 22 mei	Hemelvaartsdag Vrije dag		Alle kinderen vrij Alle kinderen vrij
1 juni	Pinksteren		Alle kinderen vrij
2 juni	Studiedag gepland	Gaat niet door	Kinderen gaan gewoon naar school
5 juni	Vrije dag onderbouw gepland	Gaat niet door	Kinderen gaan gewoon naar school
9 juni	Studiedag gepland	Gaat niet door	Kinderen gaan gewoon naar school

Het leven van de afgelopen weken.....

Iedere dag om 8.00uur stapte ik op mijn fiets om aan 't werk te gaan. Thuiswerken is niet voor mij weggelegd, ben zo snel afgeleid, en er moest toch iemand op school aanwezig zijn.



Stan en Pien, mijn 2 jongste kinderen, gingen 's morgens met mij mee en deden hun werk op school. De ene keer werd er wat meer van mij gevraagd dan de andere, maar deze structuur beviel prima. Als het werk af was, gingen ze veelal naar huis en gingen mountainbiken of speelden wat in de tuin. Tic tok en

Fortnite is ook een erg favoriete bezigheid en probeer dat maar wat los te laten in deze tijd.

Mijn 2 oudste, Rijk(14) en Daantje(18), waren thuis aan het werk en volgden online lessen; of in ieder geval, waren ingelogd. Rijk werkte veel bij de burens op het erf en heeft nog nooit zoveel geld verdiend. Mijn oudste dochter Daantje werkt ook nog, kijkt Netflix en is lekker aan het sporten in ons eigen gemaakte fitnesshok onder de carport. Een tijdje geleden wandelde ze een rondje en stond gezellig wat bij de schapen te kijken. 'Wat Corona toch met een 18-jarige kan doen'.

Mijn man heeft een klein autobedrijf in Leeuwarden, gelukkig zonder personeel, maar daar worden we in deze tijd natuurlijk echt niet blij van. 'Ach; het is niet anders, laten we maar zeggen.' Hopelijk wordt het snel weer anders.

Verder hebben wij weinig te klagen; we wonen heerlijk, het is mooi weer en mijn kinderen vinden het helemaal niet zo erg alhoewel ze natuurlijk hun vrienden wel missen.

En wat een rust!!! Normaal gesproken is het een hele organisatie om op tijd te eten, rijden naar verschillende sporten van de kinderen, zelf sporten, sociale contacten bijhouden en.....
(Laten we niet vergeten dat we hier natuurlijk zelf voor kiezen maar toch!)

Als gezin is het een bijzondere tijd. Niet dat alles altijd harmonieus verloopt in huize Kremer/ de Vries maar toch, je bent wel op elkaar aangewezen, en in het gewone leven heeft iedereen zijn bezigheden en is het leven nu echt anders.

Daarnaast mis ik mijn moeder het meest, die in Zevenaar woont. Normaal gesproken zien we elkaar regelmatig maar dat is er nu niet bij wat uiteraard verstandig is.

De eerste weken ben ik vooral bezig geweest om het afstandsonderwijs vorm te geven samen met het team; afspraken maken, hulp bieden, zelf les te geven, online vergaderen en heel veel andere dingen die ik nu niet eens meer kan bedenken. De steun van ons stafbureau Comprix is enorm positief geweest. Iedere dag ontving ik een nieuwsbrief met allerlei zaken die van belang waren. Vanaf vorige week heb ik gelukkig ook weer wat van mijn andere werkzaamheden kunnen oppakken zoals de voorbereidingen voor volgend schooljaar, evaluaties schrijven of een plannen bijwerken.

En wat ben ik trots op iedereen; de kinderen, de leerkrachten en onze zeer betrokken en welwillende ouders. *Wellicht zijn er ouders die als zij- instromer het onderwijs in willen?*

De leerkrachten hebben gezorgd voor een zeer duidelijke structuur waarbij de kinderen precies wisten waar ze aan toe zijn. Maatwerk werd geboden aan kinderen en ouders, en de waardering was groot.

De meeste kinderen doen gewoon wat ze moeten doen alsof het heel normaal is en bijna altijd waren alle kinderen tijdens de online les aanwezig. Maar.....

Dan kan het afstandsonderwijs wel lekker lopen maar niets gaat boven *samen zijn*:
'echt contact, echt lesgeven, samen lachen, samen spelen, samen werken.'

Hiervoor werk ik in het onderwijs, dit maakt ons vak zo aantrekkelijk. Ik ben niet gemaakt om de hele dag tegen een scherm te praten en op een stoel te zitten.

Dit afstandsonderwijs komt niet in de buurt van het gewone onderwijs en we missen elkaar!!!!!!

Gelukkig gaan we na de meivakantie weer naar school en zien we elkaar weer; al is het dan op veilige afstand !

Groet van Annemiek.



"Op zoek naar meer buitenopdrachten voor in de tuin? Kijk gerust tussen de [100+ natuuropdrachten van NatuurWijs.](#)"

